

Stichting Benares Schoolfonds

Nieuwsbrief 2008

Varanasi, najaar 2007

Van 19 november tot 10 december bezochten Conny en Marien van Staal Varanasi. Zij hadden er een nuttige, maar vooral ook heerlijke tijd. Zij komen er al zo lang, zeggen ze, dat het voelt als thuis. Studenten en medewerkers zijn blij als Conny en Marien er weer zijn, en zelf zijn ze blij iedereen weer te zien. Werk en vriendschappen lopen door elkaar, en dat maakt hun verblijf daar zo bijzonder.

Dit jaar was ook ons nieuwe bestuurslid Theo van Pinxteren er voor een gedeelte bij. Hieronder volgt hun verslag.



Voormalige Devaleerlingen blij met hun nieuwe scholen

Tot maart 2007 had Stichting Benares Schoolfonds, naast 47 leerlingen op Little Stars School, 31 leerlingen op Deva Public School onder haar hoede.

Veel is veranderd sinds vorig jaar. Deva Public School sloot haar deuren en onze 31 leerlingen daar moesten naar andere scholen, een hele operatie. Daarom was het belangrijk al tijdens het eerste jaar te gaan kijken of alles goed gaat.

En het gaat goed.

We vergaderden uitgebreid met de twee mensen die sinds de sluiting van Deva Public School voor ons het feitelijke werk doen. Wij zijn met hun inzet buitengewoon gelukkig. Alle voormalige Devaleerlingen zijn op nieuwe scholen aangemeld en hebben op tijd hun uniformen en boeken gekregen; het maandelijkse schoolgeld wordt keurig betaald; er is regelmatig contact met de scholen over de prestaties en het welzijn van de kinderen.

We bezochten de nieuwe scholen, Swami Harsevanand School, Glorious Academy en Blue Bells School, en spraken met de directeurs; we kregen een zeer goede indruk. Onze beide medewerkers zijn tevreden over de kwaliteit

van het geboden onderwijs; voor ons is dat een belangrijk gegeven.

Overigens bleek Deva niet optimaal op de nieuwe scholen aan te sluiten; bij hun toelating presteerden de kinderen bijna allemaal onder hun niveau.

Wij zijn daarom in het [Ashray Social Centre in Nagwa](#) met bijlesklassen en huiswerkbegeleiding gestart, om de kinderen bij te spijkeren, maar ook om ze, zoals ze dat op Deva gewend waren, te begeleiden; hun ouders zijn meestal analfabeet en thuis ontbreken de ruimte en de rust om huiswerk te maken.



Pooja



Anuj



Varsha

De 31 leerlingen en hun moeder (soms vader) hebben we allemaal gezien en gesproken; ze zijn zeer te spreken over hun nieuwe school.

De gesprekken met de ex-Devaleerlingen werden geleid door de directeur van het Ashray Social Centre, Shachi Prakash. Zij deed dat liefdevol en waar nodig streng.



Shachi Prakash met Rajesh

Te weinig je best doen of te vaak afwezig zijn tolereert ze niet. Wel is zorgvuldig gekeken naar de oorzaak ervan. Kinderen die vaak ziek zijn of oogklachten hebben, zijn verwezen naar de medische kliniek van Ashray. Ook zieke ouders kunnen daar gratis medische zorg krijgen; soms kunnen kinderen niet naar school omdat ze thuis de taken van een zieke moeder of vader over moeten nemen.

Kortom, we hebben naar méér gekeken dan alleen school; ook gezin en gezondheid kwamen aan bod.





Deskundige medewerking van het Ashray Social Centre

Al begin 2006 bespraken wij met **Shachi Prakash**, directeur van het Ashray Social Centre, de mogelijkheid van samenwerking. In november 2006 werd die samenwerking werkelijkheid; voor onze stichting, met de sluiting van Deva in het vooruitzicht, een onmisbare hulp.

Surendra Srivastava (r.) en **Manish Bhatia (l.)** werden aangezocht om tegen een geringe vergoeding het ondersteunend werk te doen dat met de scholing van onze leerlingen gepaard gaat.



Ze hebben er het afgelopen jaar een hele klus aan gehad. Het vergde heel wat doorzettingsvermogen voordat alle 31 Devaleerlingen op hun nieuwe scholen waren geplaatst.

Op Deva kregen de leerlingen dagelijks een warme maaltijd. Dat bleek in de nieuwe situatie moeilijk te realiseren. De oplossing van Manish en Surendra voorziet in een maandelijks hoeveelheid linzen (de proteïnebasis, onmisbaar in de Indiase schijf van vijf) voor het hele gezin; de moeder ontvangt een voucher en kan zelf het voedsel bij een vaste leverancier kopen.

Zo krijgen onze kinderen regelmatig een goede maaltijd en profiteert het hele gezin mee.

Dankzij de prachtige opbrengst van een concert op 18 november 2007 in Wouw (zie hierna) kan, voorlopig voor drie jaar, de voedselvoorziening worden uitgebreid naar de gezinnen van al onze leerlingen, ook de 47 van Little Stars School.

Wij spraken af dat al onze leerlingen twee keer per jaar een medische controle krijgen, een wormkuur en extra vitamine A (er komen in India veel oogproblemen voor).

Volledig pakket

Met genoemde voedselvoorziening en medische zorg proberen we de formele doelstelling van onze stichting - het bevorderen van educatie en welzijn van kansarme kinderen - zo volledig mogelijk waar te maken.

Surendra (de financiële man van Ashray) verzorgt de administratie en de financiën, Manish (hoofd van Ashray's

educatieprogramma) de feitelijke schoolzaken. Beiden selecteren, in overleg met directeur Shachi, nieuwe studenten.

Onze wederzijdse verplichtingen hebben we in een contract voor twee jaar vastgelegd.

Selectiecriteria

Bij ons recente bezoek aan Varanasi voegden we aan onze strikte selectiecriteria (gezinsinkomen, gezinsgrootte en motivatie van kind en ouders) enkele aanbevelingen toe:

1. Niet meer dan twee kinderen uit één gezin aannemen
2. Bij voorkeur aannemen vanaf klas 5, de duurdere jaren (er is voldoende informeel onderwijs vóór klas 5; ook het Ashray Social Centre heeft zijn eigen, informele school *).
3. Bijkomend voordeel: het is dan al duidelijker wie wat in zijn mars heeft en echt gemotiveerd is om door te gaan.
4. De keuze van de school hangt af van de capaciteiten van het kind; dus geen dure Engelse school voor minder getalenteerden
4. Bij voorkeur meer meisjes dan jongens selecteren; in elk geval goed de balans in de gaten houden

Deze nieuwe afspraken garanderen een zo goed mogelijke selectie van nieuwe leerlingen. Ons uitgangspunt blijft dat Stichting Benares Schoolfonds die kinderen ondersteunt die zonder onze hulp geen goede scholing zouden krijgen.

* Onze stichting voorzag alle kinderen van het **Ashrayschooltje** in 2007 van uniformen en schooltassen. Zo zijn ook zij nu echt scholier!



Het **Ashray Social Centre** biedt overdag informeel onderwijs en in de namiddag en avond huiswerkbegeleiding, bijlessen en computeronderricht.

Op de begane grond is een kleine kliniek, die o.a. de medische zorg van onze leerlingen op zich neemt. De kliniek staat onder leiding van de enthousiaste en gedreven Canadese verpleegster Krystina.

's Avonds zit het hele gebouw tot de nok vol met leerlingen; ook de kliniek wordt gebruikt, zelfs het bureau van Krystina.



Krystina overdag



Hetzelfde bureau, 's avonds



Benefietconcert voor Ashray

Marien nam zijn cello mee naar Varanasi en gaf er een officieel benefietconcert voor Ashray; Bach en Britten omlijst door Indiase ceremonies en het Indiase volkslied. Het leverde Ashray voor haar werk niet alleen geld op, maar vooral veel aandacht en publiciteit.

Verrassing



Na afloop van het concert wachtte ons een verrassing: eerst kregen we bloemen van oud-leerling Pankaj, daarna hield Gausia, een van onze leerlingen, een zelf-geschreven toespraakje. Daarin bedankte zij namens alle leerlingen onze stichting en alle sponsors voor de geboden scholing, *'and we promise you that what you've given us now, in days to come you will see fulfilled in our future professional life.'*



Verandering en continuïteit

India verandert. Het land is een economische grootmacht geworden. Vijf jaar geleden was een goed functionerende metro in Delhi onvoorstelbaar. Auto's zouden vandaag de dag de straten van Varanasi onveilig maken, als ze niet constant in het verkeer vastzaten. Maar nog steeds worden overledenen door de nauwe steegjes van de binnenstad aangedragen om aan de Ganges gecremeerd te worden. Nog steeds maken bruiloftsstoeten een fantastische, bruisende en feestelijke herrie. Nog steeds bevolken apen, kamelen, olifanten, honden, buffels en koeien de stad. En iedere ochtend gaat de zon op aan de overkant van de rivier, en nemen hindoes een holy dip op Assi Ghat.

Een van de grootste veranderingen ligt in het onderwijs. Onderwijs is booming business geworden. De vraag naar onderwijs heeft een enorm aanbod gecreëerd. Een groot aantal nieuwe scholen is gevestigd in grote en ruime nieuwbouwpanden aan de rand van de stad. De Glorious

Academy, een van onze partners, is acht jaar oud en heeft ruim 600 leerlingen. Een ander partner, de nog jongere Swami Harsevanand School telde vorig jaar 1200 leerlingen; nu 1700.

De middenklasse is in India sterk in opkomst; de onderklasse blijft al even sterk achter. Solidariteit is niet het opvallendste kenmerk van de Indiase samenleving. Het aanbod van onderwijs stijgt spectaculair, maar blijft ver buiten het bereik van de allerarmsten.

Ook Glorious en Harsevanand zijn voor onze studenten onbetaalbaar, maar hanteren tarieven die onze stichting aankan.

Wat ook niet verandert is de bijzondere aard van het onderwijs in India. Nederlandse vrijwilligers zijn verrast als ze merken hoe sterk de oude goeroetraditie nog doorwerkt op school. In Nederland is alles gericht op begripontwikkeling bij het kind. In Varanasi is het doel hetzelfde, maar het middel diametraal verschillend: de leerling bootst de leraar na, leert gegeven teksten en formules uit het hoofd en reproduceert die zonder zich op de eerste plaats op het begrijpen te concentreren. Het is heel boeiend om de problemen in het Nederlandse onderwijs te bezien in het licht van dit verschil. Misschien zijn wij wel iets te ver doorgesloten bij het loslaten van het reproducerend leren, en bij het stimuleren van het eigen initiatief. De juiste weg, ook voor India, ligt in de combinatie van beide systemen.

Noch aan de economie, noch aan het onderwijssysteem in India kan onze stichting iets veranderen. Maar het is belangrijk om goed om je heen te kijken, over deze verschijnselen na te denken, erover te praten - vooral met onze Indiase medewerkers - en om, indien nodig, onze koers bij te stellen.



Little Stars School

Ook onze 47 leerlingen op Little Stars School hebben we bijna allemaal gezien en gesproken. Dat gebeurde in twee bijeenkomsten waar ook hun ouders, veelal moeders, aanwezig waren. Het was leuk om te zien hoe er tussen de moeders een levendige discussie op gang kwam.



Hoewel Asha Pandey, de directeur, volledig verantwoordelijk is voor onze leerlingen op haar school, waren ook Surendra en Manish aanwezig; omdat zij de studenten selecteren, willen zij ervan overtuigd zijn dat de kinderen goed gemotiveerd zijn en de school regelmatig bezoeken.

En daar bleek het wel eens aan te schorten. Verschillende ouders en kinderen werden gewaarschuwd; de kinderen moesten beter hun best doen en vaker aanwezig zijn, anders zouden zij van school worden verwijderd en plaats moeten maken voor kinderen die hun kansen beter gebruiken. Surendra en Manish nemen hun taak heel serieus, zoveel was duidelijk!

Met Asha zelf bespraken wij de dagelijkse gang van zaken. De school groeit nog steeds, groeit bijna het gebouw uit. Het geldt dat wij voor computers binnenhaalden, moet nog even op onze rekening blijven staan tot er een computerlokaal is.

Veel meisjes genieten van de opleiding tot schoonheidsspecialiste, die Stichting Benares Schoolfonds mogelijk heeft gemaakt.

De gezondheidscursus die wij uit Jaipur haalden, wordt intensief gebruikt en is opgenomen in het vak G.K. (General Knowledge).



Het hostel, opvang voor straat- en weeskinderen, telt momenteel 21 meisjes.

Onze stichting betaalt de kosten van vier, komend jaar vijf van hen.

Alles bij elkaar krijgen wij een zeer goede indruk van Little Stars School. Het gebouw is vrolijk beschilderd en er heerst een goede studiesfeer. De kinderen gaan er graag naar toe.



Ashish en Sagar uit klas 3

Nieuwe plannen en idealen

Oud-leraar Nederlands Pierre Satijn was vijf maanden vrijwilliger op Little Stars School. Hij gaf er les, adviseerde over schoolmethodes en algemene schoolzaken en verwoordde samen met directeur Asha Pandey de plannen en idealen in een beleidsplan.

De school wil haar onderwijs drastisch hervormen. Ze wil een 10-klassige Hindi-medium school worden, met bijzondere aandacht voor het Engels. Met een diploma van zo'n school kunnen kinderen worden opgeleid tot computerdeskundige, kleuterleidster, verpleeghulp en technicus.

De school wil haar onderwijzers bijscholen, ook in het gebruik van computers en internet.

De schoolleiding wil de lokalen verbeteren: meer lichtinval, tegels op de vloer en slechts één klas per lokaal.

De school heeft een speelveld nodig, een computerlab, een bibliotheek en een scheikundelab om zich te kwalificeren voor 10-klassig onderwijs.

De school wil een apart hostel + kleuterschool bouwen, zodat in het huidige gebouw ruimte komt voor bovengenoemde voorzieningen.

Prioriteit bij dit alles is een goede permanente elektriciteitsvoorziening. De stroom valt uren per dag uit.

Het probleem is natuurlijk het geld.

Pierre gaat vol enthousiasme in Nederland aan de slag om fondsen te werven. Onze stichting steunt zijn initiatief van harte.

Website

Wij danken Jasper Letschert heel hartelijk voor het bouwen van onze website.

Kijkt u vooral op www.benaresschool.nl

Uit een verslag van Pierre Satijn, vrijwilliger en kerstman op Little Stars School:

Kleren kopen!

De kerstman had vier Italianen meegebracht met een dikke portemonnee die vrienden en kennissen gevuld hadden. Nieuwe kleren voor de 21 hostelgirls: jonge meisjes wier moeder of beide ouders overleden zijn, of die, vaak uit armoede, in de steek zijn gelaten. Twee dagen geleden kwam een vader zijn dochtertje nog brengen. Hij had geen huis, woonde op straat en de moeder was overleden. De toevallig aanwezige Italiaan stelde zich financieel garant voor het meisje.

De kinderen wonen in Asha's school, Little Stars School. Met z'n allen naar Jalan's (niet te duur, toch leuk). Elk kind mocht zelf zijn kleren uitzoeken. Het personeel en zelfs de baas kwam ons helpen en de laatste zorgde voor chai (Indiase thee), iets zoets en warm, en, niet onbelangrijk, voor korting. Zo kon er zelfs nog een extra trui gekocht worden.

Dan naar de Bata voor chappals (slippers). De een flinke stappers, de ander (oudere) iets modieuzers. Gepakt en gezakt naar een restaurant in de buurt. Lekker eten! En de kerstman trakteerde nog op een ijsje. Moe maar voldaan liepen we in het donker naar huis: het licht was weer eens uitgevallen. Maar dat mocht de pret niet drukken. De meisjes waren in hun nopjes en dankten "mam" Asha uit de grond van hun hart. Mam houdt van de kinderen en de kinderen houden van Mam. Zoveel is zeker.

Stichting Benares Schoolfonds betaalt de kosten van vier hostelmeisjes

Op 18 november jl. gaf een strijkorkest onder leiding van Marien van Staalen een **concert** in de prachtige Lambertuskerk in **Wouw**. Het concert was georganiseerd ter gelegenheid van de 65^{ste} verjaardag van Christ van de Kar, huisarts ter plaatse. Christ vroeg zijn gasten als cadeau een gift voor Stichting Benares Schoolfonds. Dat leverde onze stichting € 3900 op!

Christ en Ineke, hartelijk dank voor jullie geweldige geste.



Tijdens de repetitie van RAGA van Jacob ter Veldhuis voor Indiase viool, tabla en strijkers



Trots op haar nieuwe Ashray-uniform

Financieel overzicht 2007

IN

Structurele giften:

a. schoolsporsors	17.082
b. fondsen/stichtingen	2.500
Incidentele giften	18.751
Rente	687

Totaal in

39.020

UIT

a. Van de structurele giften:

Little Stars School	8.000
Ashray Social Centre	
t.b.v. voormalige Devaleerlingen	11.945
Restbetaling Deva Public School	825

b. Van de incidentele giften:

Little Stars School schoolboeken	1.000
Schoolboeken NGO Vatsalya in Jaipur	1.000
Studielening oudleerling	1.000
Schooluniformen Ashrayschool	900

Administratiekosten stichting

(nieuwsbrief, porto, bankkosten, KvK)	604
---------------------------------------	-----

Totaal uit

25.274

NB De hoge inkomsten over 2007 zijn te verklaren door enkele grotere eenmalige donaties.

Een deel ervan (€ 3.500) is gereserveerd voor computers; een ander deel (€ 4.200) stelde ons in staat voor meerdere jaren een bijdrage toe te zeggen voor extra bijlessen, uitbreiding maaltijdvoorziening en medische controle, voor al onze leerlingen. De rest bestaat uit vooruitbetaalde schoolgelden.

De stichting heeft een buffer opgebouwd van € 25.000 om te allen tijde - ook bij het wegvallen van sponsors - voortgang van de studie van de kinderen te kunnen garanderen.

Ontwikkelingsorganisaties wordt geadviseerd anderhalf keer de jaaromzet als buffer aan te houden.

Begroting 2008

IN

Bijdragen schoolsponsors	17.050
Bijdragen fondsen/stichtingen	2.500
Incidentele giften	2.660
Uit bestemmingsreserve	6.320
Rente	950

Totaal in	29.480

UIT

Little Stars School:

a. 47 leerlingen	4.700
b. salaris 2 onderwijzers	1.000
c. aanschaf extra leermiddelen	1.000
d. ondersteuning hostel	3.100
e. 5 computers	2.500

Schoolkosten van onze leerlingen op Glorious Academy, Blue Bells School, Swami Harsevanand School en Little Flower School

6.630

Ashray Social Centre:

a. administratie en begeleiding leerlingen	750
b. huiswerkbegeleiding en bijlessen	2.300
c. maaltijden	3.500
d. medische controle	400
Ondersteuning Ashrayschool	2.500

Onvoorzien	500
Administratiekosten stichting (porto, bankkosten, KvK, nieuwsbrief)	600

Totaal uit 29.480

Namens de kinderen van Nagwa dankt Stichting Benares Schoolfonds al haar sponsors en donateurs heel hartelijk voor hun enorme steun in het afgelopen jaar.



Pooja, Kashish en Rani bij hun nieuwe school

Hoe kunt u onze stichting steunen?

- **Als schoolsponsor:** voor € 23 per maand (of € 275 per jaar) biedt u een kind onderwijs, schoolboeken, schoolkleding, een gezonde maaltijd, zonodig huiswerkbegeleiding en bijlessen. Met dat bedrag ondersteunt u bovendien de aanschaf van leermiddelen en de salariering van twee onderwijskrachten op Little Stars School.

- **Als (vaste) donateur:** ook ieder ander vast bedrag per jaar of een eenmalige **donatie** komt ten goede aan het onderwijs en de leerlingen.

Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar; SBS is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bij schenking via een notariële akte neemt de stichting de kosten voor haar rekening. Dankzij de welwillendheid van Notariaat Leijser te Rotterdam blijven die kosten tot een minimum beperkt.

Het secretariaat stuurt u desgewenst de benodigde papieren op.

Wij verzoeken nieuwe donateurs vriendelijk hun adresgegevens aan het secretariaat door te geven, zodat we u in onze administratie kunnen opnemen.



Ow steun is hun toekomst!

Bestuur

Marien van Staalen, voorzitter
Conny van Staalen-van Leeuwen, secretaris/penningmeester
Jacques Baartmans
Joep Baartmans-van den Boogaart
Jantine Unger
Alet Meurs
Theo van Pinxteren

Stichting Benares Schoolfonds

Lenaertsstraat 6 4724 AM Wouw tel. 0165 301422
Kamer van Koophandel: 20110334 Rabobank: 19 43 91 353
e-mail: benares.school@xs4all.nl
www.benaresschool.nl

